

Klootwijk aan land in De Wilde Keuken

Programma? *De Wilde Keuken*. Vanavond om 20.50 uur op Nederland 2. De keuken is van Wouter Klootwijk. Het programma gaat over eten.

Wouter Klootwijk? Die is toch van de Keuringsdienst van Waarde? Klootwijk was van de Keuringsdienst van Waarde, maar is voor zichzelf begonnen. Hij maakte drie reeksen *Klootwijk aan Zee*. Met *De Wilde Keuken* komt hij aan land. De Keuringsdienst begint trouwens ook weer met uitzenden. Vanaf morgen om 20.30 uur, op Nederland 3. Eveneens van de RVU.

Is het niet gek dat de RVU twee soortgelijke programma's achter elkaar uitzendt? Nee, vindt directeur Ben Groenendijk. De Keuringsdienst wordt uitgezonden op Nederland 3, het net voor jongere kijkers. *De Wilde Keuken* komt op Nederland 2. Dat is meer bedoeld voor 50-plussers.

Ziet de kijker dat verschil? Ik denk het niet. De aanpak lijkt nogal op elkaar. Hooguit kun je zeggen dat in de Keuringsdienst het product centraal staat, terwijl het in *De Wilde Keuken* meer gaat om de verhalen achter het eten. En om Klootwijk zelf, met zijn blauwe schipperstrui en grijze piekhaar.

En zijn keuken. En zijn keuken, ja. Een rommelige werkplaats met gasbranders, houten rekken en pannen

aan het plafond, tussen de tl-buizen. Van hieruit gaat hij op pad om te kijken waar de soepkip is gebleven, hoe je een goede koekenpan herkent en waar de varkensdarmen naartoe gaan. Naar China, is het antwoord. De eerste aflevering gaat over appels. Klootwijk verbaast zich over supermarkten die appels in partjes verkopen.

Die zakjes heb ik wel eens zien liggen. Hoe doen ze dat? Dat krijgen we niet te zien.

O. Wat zien we dan wel? We zien 'fruitboer Frans', die een nieuw appelras teelt, speciaal voor oudere mensen. Hij heeft ook een appel voor jongeren.

Interessant. Hoe smaken die? Dat komen we niet te weten. Wel dat appels nog met de hand worden geplukt. Klootwijk gaat ook bij een boomkweker langs. Appelbomen worden geënt op een onderstam. Op één stam kunnen wel drie verschillende soorten worden geënt.

Goh. Dat zegt Klootwijk ook. De boomkweker heeft trouwens een 'revolutie' in petto.

Wat is dat dan? Kleine rode appeltjes die glimmen als je ze opwrijft. Het zijn de kleinste eetbare appeltjes ter wereld.

Goh. Zeg dat wel.

Mac van Dinther



Wouter Klootwijk tussen de appels.